

Πραξικόπημα εναντίον του ...Αγίου Πνεύματος.

Ο Διάβολος ζωντάνεψε στη Ρώμη.

Αναμφισβήτητα ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς. Μια τέτοια ενδιαφέρουσα εξέλιξη των καιρών μας είναι και η "αναπάντεχη" παραίτηση του Πάπα. Μια παραίτηση, της οποίας η σημασία δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από κάποιον, ο οποίος δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ...Συνδυασμό γνώσεων, συγκεκριμένα, οι οποίες αφορούν τόσο τα περί της λειτουργίας του συστήματος εξουσίας όσο και τα περί θεολογίας. Γι' αυτόν τον λόγο και οι αναλύσεις, οι οποίες αναμένεται να "κυκλοφορήσουν", είτε στον τύπο είτε στο διαδίκτυο, θεωρούμε εκ των προτέρων ότι θα είναι στην πλειονότητά τους εσφαλμένες και στην καλύτερη περίπτωση ελλιπείς. Θα στερούνται της "διδασκαλικότητας" και του "εύρους" εκείνου, που απαιτεί η ανάλυση του μεγέθους αυτού του φαινομένου.

Γιατί θεωρούμε μια τέτοια "αναλυτική" αποτυχία ως σχεδόν δεδομένη; Γιατί κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται τη φύση του "Παπικού Αξιώματος" και ως εκ τούτου τον ρόλο του "Ποντίφικα". Δεν μιλάμε γι' αυτούς, οι οποίοι θα πληρωθούν, προκειμένου με τις ψευδολογίες τους να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο. Ακόμα και οι πιο ειλικρινείς αναλυτές θα αποτύχουν στις αναλύσεις τους. Συνηθισμένοι σε πολιτικές και οικονομικές αναλύσεις, δεν θα πιάσουν καν την ουσία του θέματος. Θα αντιμετωπίσουν τον Πάπα σαν πολιτικό πρόσωπο και θα "προσπεράσουν" το νόημα της πράξης του.

Θα τον αντιμετωπίσουν σαν ένα πρόσωπο "αναλώσιμο" και "αντικαταστήσιμο" και θα χάσουν τις τρομερές συνέπειες της παραίτησής του. Μπορεί μάλιστα να φτάσουν στο σημείο ακόμα και να εκθειάσουν την πράξη του, παρουσιάζοντάς την σαν πράξη υψίστης ταπεινότητας από έναν τόσο ισχυρό παράγοντα της εξουσίας ...Πράξη πρωτοποριακή, ριζοσπαστική και δημοκρατική, εφόσον, διαπιστώνοντας την προσωπική του αδυναμία να ανταπεξέρθει στα καθήκοντά του, δεν διστάζει να κάνει την υπέρβαση ...Την απόλυτη υπέρβαση για έναν Πάπα και να παραδώσει οικιοθελώς τη "σκυτάλη" στους επόμενους ...Στην καλύτερη περίπτωση θα παραστήσουν τους ντεντέκτιβ, αναζητώντας τα "μυστικά" αίτια της παραίτησης σε ανίατες αρρώστιες, θρησκοληπτικές μανίες ή γεροντικές εμμονές.

Όλα αυτά είναι όχι μόνον λάθος, αλλά και παντελώς αποπροσανατολιστικά. Η παράνομη όσο και παράλογη παραίτηση του Πάπα είναι μέγα γεγονός, το οποίο μπορεί να επηρεάσει απολύτως αρνητικά την τύχη ολόκληρης της ανθρωπότητας όχι μόνον σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Στην κυριολεξία είναι μια πράξη αποτρόπαια, η οποία καθιστά τον σημερινό Πάπα τον μεγαλύτερο εγκληματία των τελευταίων αιώνων. Απλά, για να καταλάβουμε το μέγεθος του ζητήματος, το οποίο προκύπτει εξαιτίας αυτής της παραίτησης, θα πρέπει να γνωρίζουμε μερικά πολύ βασικά πράγματα.

Πριν πούμε δηλαδή οτιδήποτε άλλο για την συγκεκριμένη παπική απόφαση, χρήσιμο είναι ο αναγνώστης να γνωρίζει μερικά "λεπτά" θέματα για τα πράγματα εκείνα, τα οποία αφορούν το ίδιο το σύστημα εξουσίας και τους διαχειριστές του. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας από μια "θεμέλια" παραδοχή, η οποία —αν μη τι άλλο— είναι απόλυτα λογική και κοινώς αποδεκτή. Μία παραίτηση Πάπα επηρεάζει τόσο πολύ την ευρυθμία του συστήματος, που δεν μπορεί ούτε θεωρητικά να είναι τυχαία ...μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι ...τυχαία.

Σε αυτό συνηγορεί και η στατιστική της ιστορίας. Ανάλογη παραίτηση έχει να γίνει από τον Μεσαίωνα. Η τελευταία παραίτηση Πάπα έγινε το 1294, όταν ο Σελεστίνος ο Ε' αποφάσισε ο ίδιος ότι δεν ήταν ικανός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τού αξιώματος. Αυτό, όμως, το αποφάσισε ελάχιστους μήνες μετά την ενθρόνισή του και άρα πριν αναλάβει πλήρως τον έλεγχο εντός της Καθολικής Εκκλησίας ...Πολύ πριν ελέγξει δηλαδή την "καμαρίλα" της και ως εκ τούτου δημιουργήσει με την παραίτησή του προβλήματα στο θέμα της διαδοχής του. Στην πραγματικότητα παραιτήθηκε από Πάπας πριν καν γίνει Πάπας. Παραιτήθηκε σε ένα χρονικό διάστημα που μπορούσε να το κάνει, χωρίς αυτή η πράξη του να έχει συνέπειες για το σύστημα εξουσίας.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η ουσία του προβλήματος της σημερινής παραίτησης. Το όλο πρόβλημα, το οποίο προκύπτει από αυτήν την παραίτηση, βρίσκεται στις συνέπειες που έχει αυτή για το σύστημα εξουσίας ...Μια παραίτηση ενός Πάπα πλήρους ισχύος και γνώσεως. Αυτό είναι το πρωτοφανές της υπόθεσης και άρα η περίπτωση αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση όμοια με αυτήν του 1294. Πρώτη φορά γίνεται τέτοιου είδους παραίτηση Ποντίφικα ...Πρωτοφανής και ύποπτη. Ύποπτη, γιατί στα ύπατα επίπεδα της εξουσίας του συστήματος τα πάντα λειτουργούν με τους δικούς τους απόλυτους κανόνες, οι οποίοι δεν αλλάζουν μέσα στους αιώνες. Σε αυτά τα επίπεδα εξουσίας τίποτε δεν είναι τυχαίο και τίποτε δεν προκύπτει από τις εκάστοτε τρέχουσες συγκυρίες. Ο χρόνος σε αυτά τα επίπεδα έχει παντελώς διαφορετική λογική και βεβαίως διαφορετικές "ταχύτητες" από την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Το σύστημα εξουσίας έχει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οι οποίες το αναγκάζουν να "βλέπει" βαθιά μέσα στον χρόνο. Είναι υποχρεωμένο να "βλέπει" στις επόμενες δεκαετίες και αιώνες και όχι να "δουλεύει" για το "μεροκάματο". Είναι υποχρεωμένο να φέρεται ως αθάνατο και όχι σαν θνητό. Αυτό σημαίνει ότι τις επιλογές του δεν τις επηρεάζουν ούτε οι πρόσκαιρες φιλοδοξίες ούτε οι εφήμερες αδυναμίες των εκάστοτε στελεχών του. Αυτό σημαίνει πως όλες οι φιλοδοξίες των στελεχών του περιορίζονται αυστηρά από τις "φιλοδοξίες" επιβίωσης του συστήματος και όλες οι αδυναμίες των ίδιων ανθρώπων πρέπει να εκδηλώνονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συνιστούν απειλή για την επιβίωση αυτήν.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι στο επίπεδο του Πάπα ο ισχυρισμός της "κούρασης" ή της "καταπόνησης", που οδηγεί στην παραίτηση, είναι τουλάχιστον αστείος. Από τη στιγμή που γίνεσαι Πάπας, πρέπει να πεθάνεις και ως Πάπας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση

δημιουργείς τεράστια προβλήματα στο ίδιο το σύστημα. Σε αυτά τα επίπεδα εκείνος, ο οποίος νιώθει τόσο "κουρασμένος", δεν παραιτείται από τη θέση του, αλλά από την ίδια του τη ζωή. Το γνωρίζει αυτό από τότε που αναλαμβάνει το αξίωμα και το αποδέχεται ως προδιαγραφή ...Αυστηρή και απαραβίαστη προδιαγραφή.

Όλα αυτά μπορεί για τους κοινούς θνητούς να ακούγονται σκληρά και ίσως απάνθρωπα πράγματα, αλλά δεν παύουν να περιγράφουν επακριβώς τη σκληρή αλήθεια, η οποία αφορά τόσο υψηλές και σκληρές θέσεις εξουσίας ...Την απλή αλλά σκληρή αλήθεια, η οποία χαρακτηρίζει τη λειτουργία αυτών των αξιωμάτων ...Των αξιωμάτων εκείνων, τα οποία — μετά από απάνθρωπες θυσίες— τα καταλαμβάνουν ανθρώπινα "θηρία" ...Ορκισμένοι άγαμοι μύστες των μυστηρίων και "εραστές" των ανώτατων εξουσιών.

Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος νιώθει ανίκανος να διαχειριστεί μια εξουσία, η οποία υποτίθεται ότι "πηγάζει" από τον Ίδιο τον Θεό, είναι αναγκασμένος, όταν είναι αδύναμος να τη διαχειριστεί, να την "επιστρέψει" σε Αυτόν που του ανήκει ...Είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τα εγκόσμια, ώστε να την παραδώσει αυτούσια σε Αυτόν που ανήκει η εξουσία αυτή. Γιατί όμως αυτό είναι απολύτως υποχρεωτικό; Μήπως ο Θεός είναι σαδιστής; Όχι βέβαια. Αυτό γίνεται, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο θέμα της διαδοχής, το οποίο αποτελεί και το μείζον στην περίπτωση αυτήν ...Αποτελεί το μείζον, γιατί το σύστημα είναι αθάνατο και πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί με τις εντολές του Δημιουργού του και όχι με τις εμπνεύσεις του εκάστοτε προκαθήμενου ...Αποτελεί το μείζον, γιατί η επιλογή του διαδόχου είναι "προνόμιο" του θάνατου Ίδιοκτήτη και όχι του θνητού διαχειριστή.

Αυτή η συμπεριφορά δεν έχει μόνον πρακτική αξία για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, αλλά και έχει και τη θεολογική εξήγησή της ...Γίνεται, για να μην χάσει ο Θεός το προνόμιο να "επιλέγει" ο Ίδιος τους δούλους Του. Αυτή η απειλή είναι κάτι παραπάνω από ορατή, όταν ο προηγούμενος Αρχιδούλος "αποσύρεται" σε πλήρη ισχύ και άρα μπορεί ζωντανός να επηρεάσει μια διαδικασία, η οποία θεολογικά "ανήκει" στην αρμοδιότητα του Ίδιου του Θεού. Σε μια τέτοια περίπτωση μιλάμε για **ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ** εναντίον του Ίδιου του Θεού και αυτό θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στο κείμενό μας.

Μπορεί ένας Πάπας να παραιτηθεί;

Με βάση τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, θεωρούμε κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι πίσω από τη σημερινή παραίτηση του "κουρασμένου" Πάπα κρύβονται άλλες επιδιώξεις ...προφανώς κακόβουλες και πολύ πιο επικίνδυνες από αυτές, τις οποίες θέλουν κάποιοι "αναλυτές" να εμφανίσουν ..."Αναλυτές" πληρωμένοι, οι οποίοι θέλουν να μας "συγκινήσουν" με τις τελευταίες λειτουργίες ή τους "συγκινητικούς" αποχαιρετισμούς του προδότη Πάπα. Όλα αυτά είναι "στάχτη" στα μάτια του κόσμου, ώστε αυτός να μην καταλάβει το έγκλημα, το οποίο συντελείται αυτήν τη στιγμή στα υπόγεια του Βατικανού ...Ένα έγκλημα, το οποίο, δυστυχώς για τους "συγκινημένους" οπαδούς του Πάπα, έχει ως στόχο του τον Ίδιο τον Θεό.

Εκ των δεδομένων λοιπόν εμείς αποκλείουμε το ενδεχόμενο να παραιτήθηκε ο Πάπας για τους λόγους τους οποίους μας "αποκάλυψε" ...Στην πραγματικότητα δεν μας ενδιαφέρουν οι λόγοι αυτοί, τους οποίους επικαλείται ...Είναι παντελώς ασήμαντοι και άσχετοι με το θέμα. Είναι σαν να λες πως: αναγκαστικά πάτησα το κουμπί της εκτόξευσης των πυρηνικών πυραύλων, γιατί με πονούσε το δάκτυλο και το ανακούφισα με την πίεση που άσκησα στο κουμπί. Αν αισθανόταν αδύναμος να συνεχίσει να κουβαλάει το "φορτίο" εκείνο, το οποίο του "ανέθεσε" ο Θεός μέσω του Αγίου Πνεύματος, υπήρχε ανοικτός ο "δρόμος" προς τον Πατέρα.

...Πριν σε πάρει ο ύπνος από την "κούραση", παίρνεις ένα ωραίο χάπι υδροκυανίου και απλά δεν ξαναξυπνάς ...Το ίδιο χάπι που δίνουν σε κάποιους στρατιωτικούς, για να αποφύγουν τουλάχιστον τον βασανισμό, όταν δεν μπορούν να επιτύχουν την ασφαλή διαφυγή τους από το πεδίο της μάχης. Όταν το σύστημα θεωρεί λογικό να δίνει σε έναν νεαρό πιλότο ένα τέτοιο χάπι —για να τον "διευκολύνει" στο έργο του— γιατί θα ήταν περίεργο να το απαιτεί ως πρακτική από κάποιον τόσο υψηλά ιστάμενο, όταν με την "κούρασή" του απειλεί τον Ίδιο τον Θεό;

Εφόσον είσαι τόσο πολύ κουρασμένος, ώστε να μην μπορείς ν' ανταπεξέρθεις σε μια τόσο υψηλή αποστολή, σε περιμένει η "ανταμοιβή" της αιώνιας ξεκούρασης ...Ο Θεός σε "κούρασε" και ο Θεός θα σε "ξεκουράσει". Εσύ Του ζήτησες με όλο σου το πάθος να σε "χρησιμοποιήσει" —έστω και "κουράζοντάς" σε— και άρα είναι στη δική Του αρμοδιότητα να σε απαλλάξει. Σε διαφορετική περίπτωση "προσβάλεις" τον Ίδιο τον Θεό, όταν θεωρείς ότι σου ανέθεσε μεγαλύτερο βάρος από εκείνο το οποίο μπορούσες να αναλάβεις και ως εκ τούτου ανέλαβες μόνος σου να διορθώσεις το λάθος Του.

...Απλά πράγματα. Όταν είσαι Πάπας, στον Θεό υποτίθεται δίνεις μόνον λογαριασμό και όχι στους ανθρώπους. Σε Αυτόν δηλώνεις την παραίτησή σου και αυτό σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα ...Δεν παραιτείσαι ζωντανός. Μπορείς —αν θέλεις— να παριστάνεις το "φυτό" σε κάποιο παλάτι, αλλά δεν παραιτείσαι. Ούτε ο πρώτος θα είσαι με ενεργητικότητα "φυτού", που παριστάνει τον Ποντίφικα για κάποια χρόνια, ούτε ο τελευταίος ...Το σύστημα θα λειτουργεί στο όνομά σου ακόμα κι αν φτάσεις στο επίπεδο του "μαρουλιού" ...Δεν σε έχει ανάγκη για τη λειτουργία του και άρα δεν θα σε ωθήσει στην παραίτηση, προκειμένου να λειτουργήσει. Μήπως ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β΄ ήταν ικανός και "ξεκούραστος" τα τελευταία χρόνια της παποσύνης του;

Ο κανόνας είναι πως δεν παραιτείσαι σε καμία περίπτωση ...Στα όρια αυτοκτονείς ή ζητάς να σε "αυτοκτονήσουν". Στα δώματα αυτής της μοναδικά υψηλής εξουσίας δεν υπάρχει ούτε η "αμφισβήτηση" των γιατρών για το δικαίωμα στον θάνατο ούτε το ηθικό δίλημμα για την αυτοκτονία ..."Δηλώνεις" ως Πάπας την "ανάγκη" σου να "ενωθείς" με τον Θεό και αυτό καταγράφεται στα μυστικά και απόρρητα της Αγίας Έδρας, τα οποία καμία νεκροψία δεν μπορεί ν' αποκαλύψει στο κοινό. Η αυτοκτονία είναι "αμαρτία" για τους κοινούς ανθρώπους και όχι για κάποιον, ο οποίος έχει "αρμοδιότητα" να συγχωρεί —στο

παρελθόν μάλιστα και επ' αμοιβή— "αμαρτίες". Δεν υπάρχει "αμαρτία" για έναν αυτόχειρα Ποντίφικα, ο οποίος υποτίθεται έχει "απευθείας" σχέση με τον Θεό.

Όταν, ακόμα και με την πιο ακραία πράξη του, ένας Αρχιδούλος "διευκολύνει" το έργο του Θεού, αυτό του φτάνει, προκειμένου να λάβει τις αποφάσεις του ...του φτάνει, προκειμένου να τελειώσει αυτοβούλως τη ζωή του ...Τη ζωή αυτή, την οποία ο ίδιος δηλώνει ότι την έχει αφιερώσει αποκλειστικά στον Κύριο. Δεν μπορείς αυτήν τη ζωή να την προστατεύεις, απειλώντας τον Κύριο και το Έργο Του. Άρα; ...Άρα αυτό, το οποίο πρέπει να δούμε, είναι ο λόγος που είναι τόσο "απαιτητικός" ο Κύριος. Είναι τόσο σκληρός, που απαιτεί από τους δούλους Του να αυτοκτονούν, όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να Τον υπηρετήσουν; ...Όχι βέβαια. Αυτό, το οποίο συμβαίνει, είναι κάτι διαφορετικό και είναι πολύ σωστό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί μέγας κίνδυνος για όλους μας.

Αυτό θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στον αναγνώστη ...Θα εξηγήσουμε τον λόγο που είναι τόσο επικίνδυνη για τον Θεό —και άρα και για τους ανθρώπους— μια τέτοια παραίτηση ...Θα δούμε πώς μια τέτοια "παραίτηση" απειλεί το ίδιο το Θείο Έργο. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε μερικά απλά ερωτήματα. Γιατί, για παράδειγμα, μια "παραίτηση" του Πάπα απειλεί τη Θεία Οικονομία, ενώ αντίθετα ένας θάνατός του τη διευκολύνει; Ένας πρώην Πάπας, ο οποίος "ξεκουράζεται", είναι ζωντανός ή νεκρός άνθρωπος; Έχει δικαίωμα ένας "νεκρός" άνθρωπος να επηρεάζει με τις αποφάσεις του ή τις γνώσεις του τις ζωές των ζωντανών; Αυτά και άλλα περίεργα ερωτήματα θα απαντήσουμε στο συγκεκριμένο κείμενο.

Αυτό, δηλαδή, το οποίο σε πρώτη φάση αναζητούμε, είναι το ποιο θα μπορούσε να είναι το κέρδος εκείνο, το οποίο μπορεί να προκύψει για κάποιους, εξαιτίας ενός ζωντανού- "νεκρού". Για ποιους υπάρχει κέρδος από τις επιλογές ενός "παραιτηθέντος" παράγοντα, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις εξελίξεις που "αφορούν" μια από τις ύψιστες θέσεις εξουσίας στον κόσμο; ...Τι σημαίνει αυτό; Ότι, εφόσον είναι μαθηματικά σίγουρο πως ένας παραιτηθείς Πάπας θα επηρεάσει την επιλογή του διαδόχου του, θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τον λόγο που θα ήθελε ο σημερινός Πάπας —και βέβαια αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται "πίσω" του— να ελέγξει τις διαδικασίες εκλογής του διαδόχου αυτού.

Ποιος είναι ο σημερινός Πάπας και ποιοι βρίσκονται πίσω του;

Αν λοιπόν η παραίτηση του Πάπα είναι ο μόνος τρόπος για να ελέγξει ο ίδιος και τα αφεντικά του τον διάδοχό του, θα πρέπει να δούμε τον λόγο που υπάρχει τόση ανάγκη γι' αυτήν την επιλογή ...Γιατί μπορεί να θέλουν κάποιοι τόσο πολύ να ελέγξουν τον Προκαθήμενο της Ρώμης; ...Γιατί κάποιοι δεν εμπιστεύονται την "κρίση" του Αγίου Πνεύματος —εφόσον θεολογικά Αυτό "επιλέγει" τον διάδοχο— και θέλουν να την "νοθεύσουν" με τις δικές τους παρεμβάσεις;

Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουμε μερικά πράγματα για τον ίδιο τον Πάπα ως πρόσωπο ...Να γνωρίζουμε ποιος είναι, ώστε να εντοπίσουμε αυτούς στους

οποίους "χρωστάει" την επιτυχία του. Στα κέρδη αυτών των "πιστωτών" τού Πάπα αναζητούμε την επιλογή της παραίτησης του "υπαλλήλου" τους. Ο Γερμανός Ράτσιγκερ ήταν ένας ναζιστής ...Ένας "σεσημασμένος", ο οποίος χωρίς "βοήθεια" δεν θα μπορούσε να διακριθεί ούτε καν σε επίπεδο Βαυαρίας. Σε μια Ευρώπη, η οποία μεταπολεμικά είχε αναγάγει το κυνήγι των ναζιστών σε κυνήγι μαγισσών, ο νεαρός Ράτσιγκερ ήταν "τελειωμένος" πριν καν ξεκινήσει.

...Νεαρός ήταν, θα πει κάποιος καλοπροαίρετος και δεν ήταν υπεύθυνος για τις πράξεις του ...Να το δεχθούμε. Αν όμως ήταν τόσο ανεύθυνος ο ίδιος —λόγω ηλικίας— υπεύθυνη ήταν η οικογένειά του. Άρα; Άρα ήταν παιδί ναζιστών. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε ..."Τελειωμένος" ήταν. Παραδόξως όμως αυτός ο "τελειωμένος" άνθρωπος όχι μόνον δεν καταστράφηκε εξαιτίας του παρελθόντος του, αλλά αντίθετα διακρίθηκε, φτάνοντας μάλιστα στο ύπατο αξίωμα της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτός ο άνθρωπος "χρωστάει" την αναρρίχηση του στο ύπατο αξίωμα του χριστιανισμού σε κάποιους, οι οποίοι μπορούσαν να τον εκβιάζουν.

Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί; ...Οι συνήθεις ύποπτοι ...Αυτοί, οι οποίοι εκβιάζουν το σύνολο των ναζιστών. Ποιοι εκβιάζουν τους ναζιστές παγκοσμίως; ...Αυτοί, οι οποίοι δίνουν "πιστοποιητικά" αγνότητας σε όποιους τους εξυπηρετούν ...Αυτοί, οι οποίοι ανέδειξαν όλους τους Ναζί εγκληματίες στις ύπατες πολιτικές, δικαστικές αλλά και επιχειρηματικές "θέσεις" τής Γερμανίας ...Αυτοί, οι οποίοι έχουν θέσει υπό τον απόλυτο έλεγχό τους το σύνολο της Γερμανίας ...Τα υποτιθέμενα θύματά των Ναζί ...Οι Εβραίοι τραπεζίτες ...Οι τοκογλύφοι της Νέας Υόρκης και της Φρανκφούρτης ...Η γνωστή συμμορία των Ρότσιλντ, Ροκφέλερ και των άλλων "παιδιών" ...Οι ιδιοκτήτες της FED, της Goldman Sachs, της Deutsche Bank και άλλων τέτοιων "ευαγών" ιδρυμάτων.

Αυτοί, οι οποίοι "συγχώρησαν" τους Ναζί και τους έκαναν στη Γερμανία δικαστές, ήταν οι ίδιοι, που έκαναν τον ναζιστή Ράτσιγκερ "Αρχιδικαστή" της Αγίας Έδρας ...Αυτοί, οι οποίοι έκαναν Αρχιεπίσκοπο Μονάχου έναν ναζιστή. Αυτοί τον "έσπρωχναν" συστηματικά επί χρόνια, προκειμένου να ελέγξουν την Καθολική Εκκλησία και να τον τοποθετήσουν στη θέση τού Πάπα. Αυτοί τον τοποθέτησαν στο πιο κρίσιμο και εμπιστευτικό πόστο της Καθολικής Εκκλησίας ...Στο πόστο εκείνο, το οποίο του προσέδωσε τον τίτλο τού "Ροτβάιλερ" του Θεού. Τον έκαναν υπεύθυνο της Επιτροπής Προστασίας του Δόγματος.

Τι ήταν αυτό το πόστο για μια σκληρή και δογματική δομή, όπως η Καθολική Εκκλησία; ...Στην πραγματικότητα ήταν το "Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων" της Καθολικής Εκκλησίας ...Το γραφείο εκείνο, το οποίο είχε "ανακριτικές" αρμοδιότητες εις βάρος οποιουδήποτε ιερέα ή λαϊκού "στοχοποιούσε" ο επικεφαλής του ...Το "γραφείο" εκείνο, το οποίο γνώριζε τα "λερωμένα" και τα "άπλυτα" ολόκληρης της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό βεβαίως ήταν και το πρώτο μέγα σκάνδαλο, το οποίο χαρακτήριζε την παπική θητεία τού Ράτσιγκερ. Η προηγούμενη θέση του, λόγω της φύσης της, έπρεπε να τον αποκλείει ως υποψήφιο στη διαδικασία εκλογής Πάπα. Ήταν μια θέση, η οποία μπορούσε να θέσει θέμα

αθέμιτου ανταγωνισμού. Γιατί; ...Γιατί υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός, όταν μεταξύ των διαγωνιζομένων για την παπική Έδρα υπάρχει υποψήφιος, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα για το σύνολο των συνυποψήφιων του.

Είναι σαν να βάζεις σε ένα δωμάτιο τον αρχηγό της ΚΥΠ μαζί με μερικούς άλλους διεφθαρμένους πολιτικούς, για να συναποφασίσουν μεταξύ τους ποιος θα γίνει Πρωθυπουργός. Ποιος θα γίνει Πρωθυπουργός, όταν ανάμεσα στους υποψήφιους υπάρχει ένας, ο οποίος γνωρίζει τα "άπλυτα" των υπολοίπων και άρα μπορεί να τους εκβιάζει; ..."Ασυμβίβαστο" έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα στο πόστο του ανώτατου "Ιεροεξεταστή" της Αγίας Έδρας και της Παπικής Θέσης. Δεν υπήρχε όμως τέτοιο ασυμβίβαστο, γιατί αυτό βόλευε κάποιους ισχυρούς εξωεκκλησιαστικούς παράγοντες. Ο Ράτσιγκερ, δηλαδή, είχε χριστεί διάδοχος του Ιωάννη Παύλου του Β' από το 1981, όταν του ανατέθηκαν από αυτόν τα καθήκοντα εκείνα, τα οποία θα του εξασφάλιζαν την απόλυτη αθέμιτη ανταγωνιστικότητα ...Ασυναγώνιστος Γερμανός με "στημένη" ανταγωνιστικότητα; ..."Πρωτοφανές" και "περίεργο".

Με αυτόν τον "φωτισμένο" από το Άγιο Πνεύμα τρόπο έγινε Πάπας ένας σκοτεινός και επικίνδυνος άνθρωπος, όπως ο Ράτσιγκερ ...Αυτός, ο οποίος μπορούσε να εκβιάζει τους πάντες, γιατί γνώριζε τα πάντα ...Ένας "Έντγκαρ Χούβερ", ο οποίος όχι μόνον δεν αποκάλυπτε τα εγκλήματα, προκειμένου να οδηγηθούν οι εγκληματίες στη Δικαιοσύνη, αλλά αντίθετα συγκάλυπτε όλα τα εγκλήματα των καθολικών αξιωματούχων. Γιατί; ...Γιατί με αυτόν τον τρόπο καθιστούσε ομήρους του τους εγκληματίες ...Γιατί οι "σωσμένοι" από τη "σιωπή" του ήταν δια παντός εκβιαζόμενοι από αυτόν ...Γιατί οι "σωσμένοι" από αυτόν ήταν εκείνοι, οι οποίοι τον ψήφισαν για Πάπα και άρα θα μπορούσαν και στο μέλλον επίσης να ψηφίσουν όποιον θα τους υποδείκνυε.

...Ό,τι πιο βρωμερό και επικίνδυνο υπάρχει στην Καθολική Εκκλησία, ελέγχεται και εκβιάζεται από τον Ράτσιγκερ ...Παιδεραστές, Ανώμαλοι, Ομοφυλόφιλοι, Κτηνοβάτες, Κλέφτες, Διεφθαρμένοι και ό,τι "Κατακάθι" μπορεί να έχει η ανθρώπινη κοινωνία ...Ό,τι έχει ο "κήπος" του κακού μέσα στην Καθολική Εκκλησία, βρίσκεται μέσα στους "φακέλους" που κουβαλάει ο Πάπας. Όμως, ό,τι πληροφορίες έχει ο Πάπας, τις έχουν και τα αφεντικά του ...Οι Εβραίοι τοκογλύφοι, οι οποίοι κρύβονται πίσω από το ψευδώνυμο "Αγορές".

Σε αυτές τις πληροφορίες πρέπει να αναζητήσει κάποιος το αίτιο των περιεργών ευρωπαϊκών συμπεριφορών. Για ποιον λόγο σε μια φανατικά Καθολική Ισπανία, η οποία μαστίζεται από την ανεργία και καθημερινά αυτοκτονούν άνθρωποι από την απελπισία και την τραπεζική αυθαιρεσία, δεν αντιδρά η θρησκευτική της ηγεσία; Πού είναι οι δούλοι Εκείνου —που μαστίγωσε τους τοκογλύφους—, για να σώσουν τα παιδιά Του από τους τραπεζίτες; Πού είναι η Καθολική ηγεσία της Ιρλανδίας την ώρα που η εβραϊκή τοκογλυφία έχει "φορτώσει" πάνω σε ενάμιση εκατομμύριο φτωχών Ιρλανδών εργαζομένων πάνω από 70 δις ευρώ χρέος; Ποιοι θα αντιδράσουν; ...Οι παιδεραστές της Ιρλανδίας;

Η Νέα Τάξη "περνά" μέσα από τη Ρώμη.

Ο αναγνώστης μπορεί πλέον να "σκιαγραφήσει" τους στόχους όλων αυτών. Αν καταλάβει αυτούς τους στόχους, μπορεί να καταλάβει και τους φόβους τους. Τι μπορεί να φοβούνται όλοι αυτοί; ...Την καταστροφή των σχεδίων τους. Ποιος είναι ο στόχος τους; ...Η κατάκτηση του Κόσμου ...Η επιβολή της Νέας Τάξης στον Κόσμο. Όμως, αυτός ο στόχος "περνάει" αναγκαστικά από την Ευρώπη. Δεν μπορείς να κατακτήσεις τον Κόσμο, αν δεν ελέγξεις απόλυτα την Ευρώπη. Άρα, απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτούς είναι η "άλωση" της Ευρώπης ...Η "άλωση" της Ευρώπης, η οποία ακόμα δεν τους ανήκει ...Της Ευρώπης, η οποία ακόμα και σήμερα μπορεί να τους αντισταθεί.

Από τη στιγμή που ελέγχουν απόλυτα μόνον την Ευρώπη του Βορρά και του προτεσταντικού κόσμου, αυτό, το οποίο τους απειλεί, είναι η αντίσταση των Καθολικών του Νότου ...Τα κατ' εξοχήν θύματά τους στην Ευρώπη ...Τα πιο ισχυρά από τα θύματά τους. Άρα, τι φοβούνται; Τι θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τα σχέδιά τους; ...Η εμφάνιση ενός ισχυρού παράκεντρου εξουσίας, το οποίο δεν ελέγχουν. Απειλή είναι γι' αυτούς η επάνοδος των Ιταλών στην απόλυτη εξουσία της Ρώμης. Αυτήν την επάνοδο ήταν αποφασισμένοι να την ανακόψουν με κάθε μέσο.

Αυτή η επάνοδος ήταν βέβαιη, αν οι "φάκελοι" του Βαυαρού "Έντγκαρ Χούβερ" αφήνονταν στην τύχη τους μετά από έναν αιφνίδιο θάνατό του. Φοβούνται οι τοκογλύφοι τη "γραφειοκρατία" του Βατικανού σε περίπτωση που οι φάκελοι του Ράτσιγκερ έπεφταν στα χέρια της "ιταλικής" γραφειοκρατίας του Βατικανού. Πότε θα συνέβαινε αυτό; ...Με τον θάνατο του Πάπα. Αν πέθαινε ο Πάπας, οι "φάκελοι" του αναγκαστικά θα έμεναν μέσα στο Βατικανό και κατά πάσα πιθανότητα θα έπεφταν στα χέρια της ιταλικής "πλευράς" ...Απλά πράγματα. Ζωντανός δεν μπορεί να παραδώσει αυτούς τους φακέλους σε κανέναν εντός ή εκτός Βατικανού, γιατί θα αντιδράσουν βίαια οι πάντες, ενώ πεθαμένος απλά δεν μπορεί να το κάνει.

Όμως, όλα αυτά λύνονται ως δια "μαγείας" με την παραίτησή του. Ζωντανός μπορεί με την παράνομη χρήση των φακέλων να "διορίσει" τον διάδοχό του Πάπα και στη συνέχεια να παραδώσει το "αρχείο" όπου τον βολεύει και άρα στα έξωθεν αφεντικά του. Ζωντανός μπορεί να κρατήσει τους φακέλους ως προσωπικά του αρχεία και να τους διαχειριστεί ως προσωπική του περιουσία. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θέλει σε καμία περίπτωση να απομακρυνθεί από το Βατικανό, παρ' όλο που είναι προφανές ότι αυτό είναι ανήθικο —και βεβαίως unfair— για τον μελλοντικό του διάδοχο ...Τεχνικό είναι το θέμα. Υπάρχει μεγάλος όγκος εγγράφων, που δεν μπορεί να απομακρυνθεί άμεσα από το Βατικανό στην περίπτωση της άμεσης μετακίνησης του "κουρασμένου" και "αδύναμου".

Η διαχείριση όλων αυτών των εγγράφων είναι το λεπτό σημείο σε αυτήν την επικίνδυνη παπική απόφαση. Πρέπει να προδώσει την Καθολική Εκκλησία και αυτό είναι αναγκασμένος να το κάνει μέσα από το Βατικανό. Οι φάκελοι —που ήταν η "ποιμαντορική ράβδος", η οποία επέτρεπε στον Πάπα Ράτσιγκερ να ποιμάνει με σιδηρά πειθαρχία τους ιερείς της

Καθολικής Εκκλησίας— θα πρέπει να πάνε με πολύ διακριτικό τρόπο σε ξένα χέρια, τα οποία θα ποιμάνουν με αυτούς και τους μελλοντικούς Πάπες.

Η "ράβδος" θα βγει από το Βατικανό και θα δώσει σε κάποιους την εξουσία να ελέγχουν τα πάντα και για πάντα μέσα σ' αυτό. Μέσω εκβιασμών θα πιέζονται οι "διορισμένοι" Πάπες να αντικαθιστούν εκβιαζόμενους Καρδινάλιους με νέους επίσης εκβιαζόμενους διαδόχους, ώστε μέσω αυτών οι σημερινοί εκβιαστές να τοποθετούν στην κορυφή της Εκκλησίας έπ' άπειρον τους Πάπες της αρεσκείας τους. Ο έλεγχος της στελέχωσης της Καθολικής Εκκλησίας είναι αυτός, ο οποίος θα τους προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο της κορυφής της. Ελέγχοντας την κορυφή, θα ελέγχουν τη στελέχωση και ελέγχοντας τη στελέχωση θα κρατούν υπό την ομηρία τους την κορυφή.

...Η "πίτα" ολόκληρη και ο "σκύλος" χορτάτος. Με τους φακέλους αυτούς, που έγινε Πάπας ο ίδιος ο Ράτσιγκερ, μπορεί να γίνει Πάπας και ο επόμενος. Ο Ράτσιγκερ μπορεί με την ισχύ του να "διορίσει" μόνος του τον επόμενο Πάπα και στη συνέχεια να τον εκβιάζει όπως τον εκβίαζε πριν τον κάνει Πάπα και ήταν απλός Καρδινάλιος. Αυτήν την εξουσία πάνω στους Πάπες θα περάσει ο Ράτσιγκερ στα αφεντικά του. Αυτό θα μονιμοποιήσει άπαξ και δια παντός τα "αφεντικά" του Βατικανού και θα καταστήσει επίσης άπαξ και δια παντός όλους τους Πάπες του μέλλοντος "υπαλλήλους" αυτών των "αφεντικών". Αυτό ήταν το όλο κόλπο. Μια παραίτηση ενός Πάπα ήταν αρκετή, για να "βγει" για πάντα η εξουσία από το Βατικανό.

Αυτή είναι η "υποθήκη" και το "έργο" τού άχρηστου Γερμανού Πάπα ..."Αιχμαλωτίζει" για πάντα την Αγία Έδρα και την παραδίδει στους Εβραίους τοκογλύφους. Σε αυτούς θα παραδοθούν τα "μυστικά" της Αγίας Έδρας. Η παραίτηση του Πάπα με την ταυτόχρονη παραμονή του στο Βατικανό αυτήν την "φυγάδευση" των εγγράφων εξασφαλίζει. Η παραίτηση του Πάπα παίρνει την "Ποιμαντορική Ράβδο" από τα χέρια των μελλοντικών Παπών και τους τοποθετεί κι αυτούς ως άβουλα "πρόβατα" μέσα στο ποίμνιο ...Στο ποίμνιο εκείνο, το οποίο θα ελέγχουν απόλυτα οι Εβραίοι τοκογλύφοι.

Αυτό εξασφαλίζεται με την παραίτησή του και αυτό απειλούνταν με έναν αιφνίδιο θάνατό του ...Ο θάνατος, ο οποίος αποτελούσε έναν αστάθμητο παράγοντα και ο οποίος προκαλούσε τον φόβο και τον ο τρόμο των τοκογλύφων. Η παραίτηση αυτόν ακριβώς τον αστάθμητο παράγοντα εξαλείφει. Δίνει τη δυνατότητα στον παραιτηθέντα Πάπα να διαχειριστεί κατά βούληση τα πολύτιμα αρχεία του πριν μεσολαβήσει κανένας αναπάντεχος θάνατός του και πέσουν αυτά στα λάθος χέρια ...Στα χέρια ενός μελλοντικού Πάπα, ο οποίος δεν θα είναι δικός τους άνθρωπος και θα μπορούσε να εκβιάζει με την ίδια απόλυτη ένταση ολόκληρη την Καθολική Εκκλησία ...Ενός Πάπα, ο οποίος θα έστρεφε τον Καθολικό Κόσμο εναντίον τους και θα τους διέλυε.

Μετά από μια τέτοια εξέλιξη όχι μόνον θα έχαναν έναν πολύτιμο Πάπα, αλλά η θέση θα καπαρωνόταν από τους εχθρούς τους για άλλα χίλια χρόνια ...Μιλάμε για το απόλυτο "αυτογκόλ". Με το δικό τους το "πιστόλι" θα έχαναν τη μάχη για την κοσμοκρατορία. Με

αυτό το "πιστόλι" θα εκβιάζονταν οι ζωντανοί ιερείς του παρόντος και θα διορίζονταν οι "χρήσιμοι" του μέλλοντος. Κατάλαβε ο αναγνώστης πόσο σημαντική ήταν γι' αυτούς η παραίτηση του Πάπα; Νεκρός Πάπας, δηλαδή, σήμαινε ανεξέλεγκτη "κληρονομιά" γι' αυτούς που δημιούργησαν την "κληρονομιά" ...και ήταν ο Ράτσιγκερ και τα αφεντικά του.

Το πού θα "πάει" τελικά αυτή η "θανατηφόρα" κληρονομιά μπορεί να το καταλάβει κάποιος, εάν γνωρίζει τις ανάγκες των "αφεντικών" του Ράτσιγκερ. Τι δεν θέλουν οι Εβραίοι τραπεζίτες της Νέας Τάξης; ...Έναν Ευρωπαϊό Πάπα μετά τον Ράτσιγκερ. Γιατί; ...Γιατί, όπως είπαμε, έχουν ταυτίσει τα συμφέροντά τους με τους Προτεστάντες του Βορρά και φοβούνται την αντίδραση των Καθολικών του Νότου ...Του παγκόσμιου Νότου και όχι μόνον του ευρωπαϊκού. Τα εβραιοπροτεσταντικά "ιδρύματα" τύπου ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα κλπ., "ταλαιπωρούν" κατά κύριο λόγο τις Καθολικές Χώρες. Δεν ταλαιπωρούν, για παράδειγμα, τους Προτεστάντες Σκανδιναβούς ή Ολλανδούς του ευρωπαϊκού Βορρά. Ταλαιπωρούν μέχρι βασανισμού τους Καθολικούς Ιταλούς, Ισπανούς και Πορτογάλους.

Αυτό το φαινόμενο του επιλεκτικού με θρησκευτικά κριτήρια οικονομικού "βασανισμού" δεν περιορίζεται μόνον στην Ευρώπη. Τα "ιδρύματα" αυτού του τύπου εκτελούν τις ίδιες πολιτικές σε όλα τα μήκη και πλάτη του Πλανήτη. Δεν "ταλαιπωρούν" τους Προτεστάντες Καναδούς ή Αμερικανούς του βορείου ημισφαιρίου, όμως ταλαιπωρούν μέχρι θανάτου τους Καθολικούς του νοτίου ημισφαιρίου ...Βασανίζουν καθημερινά την φανατικά Καθολική Λατινική Αμερική ...Λεηλατούν την πάμπλουτη Αργεντινή ...Βυθίζουν στην ανέχεια τη Γουατεμάλα ...Παραδίδουν στις ΗΠΑ σαν λάφυρο το Μεξικό. Άρα, γι' αυτούς είναι θεμελιώδες να ελέγχουν τη Ρώμη, προκειμένου να μην αντισταθούν οργανωμένα οι Καθολικοί απέναντι στην απληστία της εβραιοπροτεσταντικής "συμμορίας".

Εδώ αποκαλύπτεται βέβαια και ένα παράδοξο των αναγκών τους. Επιθυμούν μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή Ρώμη, για να ελέγχουν τον Καθολικισμό παγκοσμίως, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουν αυτή η Ρώμη να τους δημιουργεί πρόβλημα μέσα στην Ευρώπη. Την θέλουν ισχυρή στον Κόσμο, αλλά αδύναμη στην Ευρώπη. Αυτό γίνεται μόνον με έναν τρόπο ...Κρατάς μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή Ρώμη, αλλά με έναν Προκαθήμενο που δεν είναι Ευρωπαίος ...Με έναν Πάπα, ο οποίος δεν μπορεί να ταυτιστεί λόγω καταγωγής, για παράδειγμα, με τους Ιταλούς ή τους Ισπανούς ή τους Ιρλανδούς.

...Θέλουν έναν Πάπα, ο οποίος να μην έχει "ειδική" σχέση με τα κύρια θύματά τους στην Ευρώπη, που είναι οι "Λατίνοι" της Μεσογείου ...Θέλουν να έχουν απέναντί τους τα ΡΙΙ(Γ)S αβοήθητα ...Θέλουν, δηλαδή, να ελέγχουν την Ευρώπη χωρίς αντιστάσεις. Αν καταφέρουν να ελέγξουν την Ευρώπη, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Αυτός είναι ο στόχος τους. Θέλουν να κυβερνούν μόνον τους την Ευρώπη από την εβραϊκή Φρανκφούρτη μέσω των διεφθαρμένων και σχεδόν άθεων υπαλλήλων τους στις Βρυξέλες.

Μία Καθολική Ρώμη αποτελεί από τη φύση της πόλο εξουσίας και αυτό το αντιλαμβάνονται ως απειλή. Δεν επιθυμούν μια Ρώμη, η οποία θα δει με ειδική "κατανόηση" τα προβλήματα της Ιταλίας ή της Ισπανίας ή της Ιρλανδίας. Θέλουν τη Ρώμη να "βλέπει" τα

προβλήματα όπως αυτά βολεύουν τους ίδιους και στην ιδανική περίπτωση να τα βλέπει με τα "μάτια" της Νέας Τάξης. Θέλουν τη Ρώμη κέντρο του Καθολικισμού, ώστε να ελέγχουν απόλυτα τον Καθολικό Κόσμο παγκοσμίως, αλλά δεν την θέλουν με ευρωπαϊκή ηγεσία και άρα με ταύτισή της με κάποιο από τα "θύματά" τους στην Ευρώπη.

Πόλεμος συμφερόντων μέσα στο Βατικανό.

Είναι προφανές πως αυτήν τη στιγμή μαινεται ένας φοβερός "πόλεμος" μέσα στο Βατικανό ...Πόλεμος για τη διαδοχή με έναν ζωντανό πρώην Πάπα, ο οποίος έχει εκδηλώσει την προτίμησή του ...Έναν ζωντανό Πάπα, ο οποίος θέλει να έχει τον πρώτο λόγο για την εν ζωή "μεταθανάτια" πορεία του. Οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να ενοχλούνται σφοδρά τόσο με τον Γερμανό Πάπα όσο και με την ορατή πλέον σε όλους μεθόδευση των Γερμανών και των "αφεντικών" τους. Δεν είναι μόνον ο Μπερλουσκόνι, που "βλέπει" τον γερμανικό κίνδυνο ...κι άλλοι τον βλέπουν ...και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτοί όλοι άρχισαν να "στριμώχνουν" τη συμμορία του Ράτσιγκερ.

Μέρος αυτού του πολέμου είναι και η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας να ελέγξει την Deutsche Bank, η οποία διαχειρίζεται το τραπεζικό σύστημα του Γερμανού Πάπα. Γι' αυτό άλλωστε απαγόρευσαν όλες τις συναλλαγές μέσω ATM. Μέρος του ίδιου πολέμου είναι η "διαρροή" του Ιταλού "έμπιστου" του Γερμανού Πάπα. Ο Πάολο Γκαμπριέλε ήταν ο οικονόμος του Ράτσιγκερ, ο οποίος συνελήφθη στις 23 Νοεμβρίου, κατηγορούμενος για διαρροή ευαίσθητων εγγράφων ...Διέρρευσε "Απόρρητα προσωπικά" έγγραφα του Πάπα, όπως ανακοινώθηκε από το ίδιο το Βατικανό.

Τι είδους "προσωπικά" έγγραφα —που είναι απόρρητα— μπορεί να έχει ένας Πάπας; Τι "προσωπικά" έγγραφα μπορεί να έχει, τα οποία διαφεύγουν της γνώσης των διπλωματικών υπηρεσιών του Βατικανού; Μήπως αυτά τα έγγραφα αφορούσαν τη "συνεννόηση" με τα εβραϊκά αφεντικά του και αυτό προκάλεσε τον Ιταλό; ...Τον θρησκευόμενο χριστιανό και πατριώτη Ιταλό; Μήπως κάποιοι τρόμαξαν στο ενδεχόμενο να αποκαλυφθούν οι προθέσεις του Πάπα να παραιτηθεί; Γιατί μετά από αυτό το σκάνδαλο, του έβαλαν σαν "χωροφύλακα" τον "ωραίο" Georg Ganswein; ...Έναν Γερμανό, ο οποίος είναι οφθαλμοφανές πως μοιάζει περισσότερο με εκπαιδευμένο πράκτορα μυστικών υπηρεσιών παρά με ιερέα.

"Απάντηση" σε αυτήν την "ιταλική" επίθεση, η οποία στοχεύει στον έλεγχο των οικονομικών πεπραγμένων της γερμανικής συμμορίας είναι η τοποθέτηση του Γερμανού Ernst von Freyberg στην ηγεσία της Τράπεζας του Βατικανού. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει μια τεράστια Νεοταξίτικη προπαγάνδα των διεθνών μέσων, τα οποία ελέγχονται απευθείας από τους Εβραίους τοκογλύφους. Αυτοί "κυκλοφορούν" την προπαγάνδα για δήθεν "προοδευτική" επιλογή, η οποία θα αφορά το πρόσωπο του μελλοντικού Πάπα. Αυτοί "ρίχνουν" στο "τραπέζι" την άποψη για μαύρο Πάπα, ενώ στην πραγματικότητα θέλουν να έχουν στα χέρια τους μια άβουλη "μαριονέτα" μέσα σε ένα εχθρικό "Βατικανό" και μια αφιλόξενη Ρώμη ...Γι' αυτόν τον λόγο και η Νέα Τάξη επιθυμεί έναν μαύρο Πάπα. Στο όνομα

μιας δήθεν ισότητας και ενός αμφιβόλου περιεχομένου "μοντερνισμού" θα προσπαθήσουν να στηρίξουν την υποψηφιότητα ενός μαύρου υποψηφίου.

Γιατί θα είχαν κέρδος από μια τέτοια επιλογή; Γιατί, αν το καταφέρουν αυτό, θα έχουν στη Ρώμη ένα πιστό τους υποχείριο. Γνωρίζουν ότι με τον "μοντέρνο" αυτόν τρόπο θα ερεθίσουν το εκ των δεδομένων συντηρητικό καθολικό ποίμνιο της Ιταλίας. Με αυτόν τον τρόπο θα βάλουν έναν μαύρο Πάπα σε μια εξαιρετικά αφιλόξενη —αν όχι εχθρική— Ρώμη. Αυτό θα τον μετατρέψει σε όμηρό τους εφ' όρου ζωής. Όμως, ακόμα κι αν δεν το καταφέρουν αυτό, μπορούν να το "πουλήσουν". Θα παίξουν δηλαδή το "χαρτί" του μαύρου Πάπα, για να ενεργοποιήσουν τα ένστικτα του συντηρητικού ευρωπαϊκού στρατοπέδου, το οποίο θα το θεωρήσει αυτό *Casus belli*, ώστε στη χειρότερη γι' αυτούς περίπτωση να "διαπραγματευτούν" την αντικατάστασή του με έναν λευκό Καναδό, Αμερικανό ή οποιονδήποτε άλλο μη-Ευρωπαϊό υποψήφιο.

Θα διαπραγματευτούν δηλαδή σαν "ήττα" τους αυτό, το οποίο έχουν ως κατ' εξοχήν τους στόχο ...Να βάλουν για πρώτη φορά στη θέση του Πάπα κάποιον μη-Ευρωπαϊό ...Κάποιον δικό τους Νεοταξίτη ιερέα, τον οποίο θα τον ελέγχουν απόλυτα ...Κάποιον μη-Ευρωπαϊό, ο οποίος υποτίθεται θα δώσει παγκόσμιο "όραμα" στη Ρώμη και θα την κάνει να σταματήσει να φέρεται σαν Ευρωπαϊά "επαρχιώτισσα" ...Κάποιον λίγο παιδεραστή ή κτηνοβάτη — από τους πολλούς που έχει υπό την "ομηρία" του ο Ράτσιγκερ.

Το παιχνίδι για τον "διάδοχο" έχει ξεκινήσει, παρ' όλο που έχουν περάσει ελάχιστες ώρες από την ανακοίνωση της παραίτησής του ...Σαν να μην αιφνιδιάστηκαν κάποιοι από την παραίτησή του. Δεν εξηγείται διαφορετικά ...με τον Πάπα ζωντανό —και άρα τους Καρδινάλιους απροετοίμαστους για την εκλογική τους "μάχη"— να μπορούν τα προτεσταντικά "μέσα" να αναγνωρίζουν φαβορί και σουσάιντερ. Όλα αυτά είναι εκ του πονηρού και αποδεικνύουν ότι υπάρχει "παρασκηνίο". Ακόμα και τα "ποσοστά" του φαβορί, που δίνουν οι Προτεστάντες Βρετανοί για τον νέο Πάπα είναι εκ του πονηρού και προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις ...Εντυπώσεις, οι οποίες θα παρασύρουν τους καιροσκόπους και τους οπορτουνιστές ανάμεσα στα μέλη του Κονκλαβίου, οι οποίοι δεν εκβιάζονται άμεσα και απλά.

Το timing της παραίτησης.

Η όλη μεθόδευση της παραίτησης αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός ιδιαίτερα ακριβής, στον οποίο συμμετέχει και ο ίδιος ο Πάπας ...Ένας σχεδιασμός, ο οποίος απλά επιβεβαιώνει όλα τα σενάρια συνομωσίας των "συνομωσιολόγων", όπως υποτιμητικά χαρακτηρίζουν οι νεοταξίτες κάποιους ενοχλητικούς αναλυτές. Ο χρόνος, δηλαδή, που έγινε αυτή η παραίτηση, δεν είναι τυχαίος. Γιατί; Γιατί, την ίδια ώρα που ο Πάπας δήλωνε τις προθέσεις του να παραιτηθεί άμεσα, οι ΗΠΑ και η ΕΕ δήλωναν ότι θα ξεκινούσαν τις συζητήσεις για μια εμπορική συμφωνία μαμούθ μεταξύ τους ...Μια συμφωνία, η οποία θα μετέτρεπε το σύνολο σχεδόν του Δυτικού Χριστιανικού Κόσμου σε μια κοινή αγορά ...Μια αγορά, της οποίας τους κυρίαρχους από τώρα γνωρίζουμε ...Μια αγορά, η οποία θα

ελέγχεται απόλυτα από τους Εβραίους τραπεζίτες και βέβαια τους Προτεστάντες υποτακτικούς τους.

Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν μέσα σε μια στιγμή και ούτε μπορεί να είναι αποφάσεις της στιγμής από ανθρωπάκια τύπου "μάτσα-μούτσα"-Ομπάμα και "ασβούς" σαν τον Ρομπάι. Αυτά μπορούν να μεθοδευτούν μόνον από τοκογλύφους, οι οποίοι μέσω της παγκόσμιας διαφθοράς μπορούν να τα πραγματοποιήσουν. Όλα αυτά μεθοδεύονται επί χρόνια από τοκογλυφικά κτήνη τύπου Ρότσιλντ ή Ροκφέλερ. Τα χρόνια που —μέσω ΕΕ— οι Εβραίοι τραπεζίτες "κατάπιναν" το ένα ευρωπαϊκό κράτος μετά το άλλο, μια αντίστοιχη πολιτική ακολουθήθηκε από τους ίδιους ανθρώπους και από την απέναντι "όχθη" τού ωκεανού. Την ώρα που με το "καρότο" των δήθεν αγροτικών επιδοτήσεων "έδεναν" τα κράτη του ευρωπαϊκού Νότου στο "σφαγείο" της ΕΕ, έκαναν τα ίδια και στην αμερικανική ήπειρο.

Τα χρόνια που οι Εβραίοι τύπου Τρισέ, Στρος Καν, Μπλακφάιν, Άκερμαν, Σόρος κλπ., με τη βοήθεια της προτεσταντικής Γερμανίας "μαγείρευαν" όλα τα οικονομικά δεδομένα των φτωχών χωρών τού ευρωπαϊκού Νότου, προκειμένου μέσω των χρεών να τις σκλαβώσουν, οι ΗΠΑ των Εβραίων Γκρίνσπαν, Μπενράνκε, Βούλφοβιτς κλπ., έκαναν κάτι ανάλογο στη δική τους Ήπειρο. Οι προτεσταντικές ΗΠΑ —όλες αυτές τις δεκαετίες— "έχτιζαν" τη δική τους "υπεροχή" στην αμερικανική ήπειρο ...Καναδάς, Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή, έπεφταν θύματα των οικονομικών "δολοφόνων", τους οποίους έστελναν κατά "κύματα" οι Εβραίοι τραπεζίτες.

Μέσα σε ελάχιστα χρόνια όλοι θα έμπαιναν σε κάποια από τις "Ενώσεις", τις οποίες οι Εβραίοι μόνοι τους έφτιαχναν, προκειμένου να δημιουργήσουν τα "σφαγεία" των λαών ...Αμερικανική Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου (FTAA/ALCA/ZLEA), Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Βόρειας Αμερικής (NAFTA), Ένωση Λατινοαμερικανικής Ολοκλήρωσης (ALADI/LAIA), Κοινή Αγορά Νότιου Κώνου Λατινικής Αμερικής (MERCOSUR), Λατινοαμερικανικό Οικονομικό Σύστημα (SELA/Panama Convention). Όλα αυτά είναι "σφαγεία", τα οποία σχεδιάστηκαν, για να εγκλωβίσουν όλους τους λαούς της αμερικανικής ηπείρου στις διαθέσεις των Εβραίων τοκογλύφων.

Πληρώνοντας την παγκόσμια διαφθορά και ελέγχοντας την πολιτική ηγεσία των κρατών, ήταν εύκολο να τα σαρώσουν όλα. Τύπωναν "φωτοτυπίες", που τα ονόμαζαν "δολάρια" και μέσω των δανείων τα μετέτρεπαν σε πραγματικά χρήματα. Μια τεράστια "Μονόπολη", η οποία όμως δεν διασκέδαζε τα παιδιά, αλλά κατέστρεφε τους λαούς. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια αυτά, τα οποία τύπωσαν με τον τόνο, τα μάζεψαν ως πραγματικά κέρδη — και με τόκο—. Ως κάτοχοι του τεράστιου πλούτου, που έκλεψαν από τους λαούς, αγόρασαν τις μεγαλύτερες πολυεθνικές του Πλανήτη και ελέγχουν την κάθε αγορά ξεχωριστά. Με τον ίδιο πλούτο αγοράζουν δίκτυα υποδομών, δρόμους, νερά, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες με στόχο να μετατρέψουν τους λαούς σε οικίσματα, που θα έχουν την ανάγκη τους για να επιβιώσουν.

Από εκεί και πέρα έπρεπε να περάσουν στην επόμενη φάση. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ήπειρος και η Αμερικανική Ήπειρος "ευθυγραμμίστηκαν" πλέον υπό την απόλυτη οικονομική και όχι μόνον εξουσία των Εβραίων τραπεζιτών και τοκογλύφων, τι απέμενε; ...Να ενωθούν αυτά τα στοιχεία. Να κάνουν το επόμενο βήμα προς την κοσμοκρατορία τους. Να κάνουν ενιαίο τον Κόσμο στον οποίο οι ίδιοι είναι απόλυτα κυρίαρχοι. Σε αυτό το "βήμα" αναζητούμε τη βοήθεια που τους παρέχει ο Πάπας με την παραίτησή του. Για να καταλάβουμε τι είδους βοήθεια είναι αυτή, θα πρέπει και πάλι να σκεφτούμε με τον απλό τρόπο της λογικής.

Τι θα ήταν το χειρότερο, που θα μπορούσε να τους τύχει σε αυτόν τον "άριστο" σχεδιασμό; ...Να αντιδράσουν τα "σφάγια" και να τον καταστρέψουν ...Να αντιδράσουν οι πιο θιγμένοι από τους λαούς ...Οι λαοί αυτοί, οι οποίοι θα έρθουν πρώτοι στα όριά τους ...Να αντιδράσουν τα καθολικά "πρόβατα". Έτσι κι αλλιώς αυτά ήταν, που θίγονταν περισσότερο από όλους. Στην πραγματικότητα ο Δυτικός Χριστιανικός Κόσμος είναι αυτός, ο οποίος τίθεται άμεσα και στο σύνολό του υπό τον εβραϊκό ζυγό. Σε αυτήν τη φάση οι ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτόν τον σχεδιασμό, είναι καί αδύναμοι καί ελάχιστοι. Την Ορθόδοξη Ρωσία την έχουν αφήσει εκ του πονηρού "έξω" από αυτόν τον σχεδιασμό, για να μην προκληθούν ανεξέλεγκτες "ζυμώσεις" και απρόσμενες συμμαχίες.

Ο κίνδυνος, δηλαδή, ποιος ήταν; ...Ένας αιφνίδιος θάνατος του δικού τους Πάπα να οδηγούσε σε εκλογή ενός νέου Πάπα, τον οποίο δεν θα έλεγχαν στον ίδιο βαθμό ...Ενός Πάπα, ο οποίος, υπό την πίεση των καθολικών λαών και της δυστυχίας τού ποιμνίου του, θα στρεφόταν εναντίον της τοκογλυφικής συμμορίας. Ούτε φαντάζεται ο αναγνώστης πόσο εύκολο είναι για έναν Πάπα να "καθαρίσει" μια τοκογλυφική συμμορία, όπως αυτήν που μαστίζει σήμερα τον Πλανήτη. Θέμα ωρών είναι για έναν Ποντίφικα να απαλλάξει τον Δυτικό Κόσμο από την τραπεζική "μάστιγα". Αυτό ακριβώς γνώριζαν οι Εβραίοι και γι' αυτό έτρεμαν στο ενδεχόμενο να πεθάνει ο Πάπας και να μην προλάβουν να τοποθετήσουν έναν απολύτως όμοιο μ' αυτόν στη θέση του.

Γνωρίζοντας αυτόν τον κίνδυνο και θεωρώντας ότι —ελέγχοντας τα παγκόσμια ΜΜΕ— δεν θα είχαν πρόβλημα, έβαλαν τον Πάπα να κάνει το πρωτοφανές. Έβαλαν τον "υπάλληλό" τους να στραφεί εναντίον του Θεού και του ποιμνίου Του. Για ποιον λόγο θεωρούμε ότι συμμετείχε συνειδητά ο Πάπας σε αυτόν τον εγκληματικό σχεδιασμό και ότι δεν ήταν μια ατυχής για τον ίδιο συγκυρία; ...Γιατί απλούστατα αποκλείεται να έπεσε θύμα της άγνοιάς του. Ο συγκεκριμένος Πάπας είναι διδάκτορας της Θεολογίας και επί χρόνια υπεύθυνος για την αυστηρή εφαρμογή τού Δόγματος της Καθολικής Εκκλησίας ...Θεολογικός σύμβουλος Παπών υπήρξε πριν γίνει ο ίδιος Πάπας.

Είναι δυνατόν αυτός ο συγκεκριμένος Πάπας να μην γνωρίζει τι κάνει; ...Να μην γνωρίζει τι κάνει εις βάρος της θρησκείας του και του δόγματός της ένας άνθρωπος, ο οποίος, πριν γίνει Πάπας, είχε ως αντικείμενο εργασίας του να κρίνει τις πράξεις των ιερέων του Καθολικισμού και να προστατεύει το δόγμα; Είναι δηλαδή σχεδόν προφανές ότι ο Πάπας

συνειδητά επέλεξε να συμμετάσχει σε αυτήν την "εγκληματική" ενέργεια. Το αποδεικνύει με τα λόγια του. Εφόσον δεν έκανε κάτι κακό, γιατί διαμηνύει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι "θα μείνει κρυμμένος από τον κόσμο"; Γιατί ο κόσμος να στερηθεί την παρουσία ενός τόσο καλού και καινοτόμου —έστω και πρώην— Πάπα; Ας πάρει κι αυτός μια πίτσα παραμάσχαλα και ας γυρνάει τον κόσμο, για να τον "φωτίζει" όπως ο Γκορμπατσόφ ...Δεν το κάνει όμως. Άρα; Άρα, γνωρίζει εκ των προτέρων πως είναι πρόβλημα για τον κόσμο και την Εκκλησία η επιβίωσή του.

Τη συμμετοχή του σε αυτήν την εγκληματική ενέργεια δεν την καταλαβαίνει κάποιος μόνον "ερμηνεύοντας" τον λόγο του ...Τη συμμετοχή του την αποδεικνύουν ακόμα και τα δευτερεύοντα στοιχεία. Μέσα από την πορεία των γεγονότων είναι φανερό ότι υπάρχει μια σταδιακή κορύφωση των εξελίξεων και αυτό αποκαλύπτει μεθόδευση. Αποκαλύπτει σχεδιασμό, ο οποίος προστατεύει τους συνωμότες ...Ενήργησε με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην δώσει καθόλου περιθώρια αντίδρασης στους αμυντικούς μηχανισμούς της Αγίας Έδρας. Χρησιμοποίησε τη θεολογική του γνώση όχι για να βοηθήσει την Εκκλησία του, αλλά για να την εξουδετερώσει.

Αιφνιδίασε τους πάντες, ανακοινώνοντας στις 11 Φεβρουαρίου την απόφασή του να παραιτηθεί σαν "κουρασμένος" και ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία της παραίτησής του την 28^η του ίδιου μήνα. Γιατί δεν συζήτησε ποτέ και με κανέναν ότι σκεφτόταν να παραιτηθεί λόγω κόπωσης; Γιατί δεν συζήτησε αυτό το τόσο λεπτό θέμα με έμπειρους θεολόγους και νομικούς τής Αγίας Έδρας; ...Να πάρει έστω μια δεύτερη γνώμη για το πρόβλημά του ...Να δει τέλος πάντων αν υπάρχει θεολογικό ή νομικό πρόβλημα με μια τέτοια απόφασή του. Εφόσον δεν υπήρχε υστεροβουλία πίσω από την απόφασή του, γιατί δεν την "μοιράστηκε" με ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν και οι οποίοι πληρώνονται για να βρίσκονται στη διάθεση του Πάπα;

Μήπως γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο; Μήπως, για τον λόγο ότι μια πιθανή παραίτησή του θα τον έθετε "εκτός" κοινωνίας; Μήπως, για τον λόγο ότι και μόνον η σκέψη του για μια πιθανή παραίτηση θα άλλαζε παντελώς τα δεδομένα και μάλιστα εις βάρος του; ...Απλά πράγματα. Ένας Πάπας, ο οποίος σκέφτεται την παραίτηση, είναι ένας Πάπας "χαλασμένος" και θα έπρεπε να τεθεί υπό περιορισμό ...Ούτε ο πρώτος θα ήταν ούτε ο τελευταίος που θα "τρελαινόταν". Σε μια τέτοια περίπτωση η θέλησή του για παραίτηση δεν θα ήταν πρόβλημα δικό του, αλλά θα γινόταν πρόβλημα της Αγίας Έδρας. Θα κινούνταν διαδικασίες, οι οποίες έτσι κι αλλιώς υπάρχουν κωδικοποιημένες στο καταστατικό του Βατικανού ...Μήπως αυτό φοβήθηκε; ...Μήπως τον "ξεκουράσουν" άθελά του κάποιοι ισχυροί παράγοντες του Βατικανού;

Γιατί από τη στιγμή που διαπίστωσε την "κούρασή" του μέχρι την παραίτησή του μεσολαμβάνει μόνον 17 ημέρες; Γιατί δεν έδωσε στον εαυτό του μερικούς μήνες "προσευχής" και ξεκούρασης, μήπως και ανακάμψει φυσικά και πνευματικά; Μήπως γιατί φοβόταν να εκτεθεί σε κίνδυνο για ένα τόσο μακρύ χρονικό διάστημα; Μήπως γιατί ακόμα και σήμερα

φοβάται για τη ζωή του; Μήπως γιατί δεν ήθελε να προλάβουν σε μια τέτοια περίπτωση να τον διώξουν κλοτσηδόν από το Βατικανό, περιορίζοντάς τον σε κάποιο μοναστηριακό κελί χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο και άρα μακριά από τους "φακέλους" του; ...Αυτή έπρεπε να είναι η τύχη του σήμερα ...Να πάθει ό,τι έπαθε ο φουκαράς ο Σελεστίνος, ο οποίος, παρ' όλο που ήταν άσχετος και καλοπροαίρετος, τον έκλεισαν μέσα σε ένα κελί και μετά από λίγο καιρό πέθανε.

Ζωντάνεψε ο Διάβολος στη Ρώμη;

Θεολογικά αυτό, το οποίο έκανε ο Πάπας, είναι το μέγιστο αμάρτημα. Είναι η απόλυτη απιστία προς τον Κύριό του και άρα προς τον Θεό. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο Πάπας με την παραίτησή του κάνει απευθείας Πραξικόπημα απέναντι στον Κύριο. Γιατί; ...Γιατί με την πράξη του αυτή "νοθεύει" τη βούληση του Αγίου Πνεύματος. Όταν πεθαίνει ο εκάστοτε Πάπας, διασπώνται οι προηγούμενες δομές, σέκτες, φατρίες και οι συμμαχίες της δικής του εξουσίας. Διαλύονται αναγκαστικά, γιατί παύουν να έχουν νόημα ύπαρξης. Οι Καρδινάλιοι-εκλέκτορες απελευθερώνονται από τον προηγούμενο "Αρχιδούλο" και μπαίνουν στο Κονκλάβιο ως ελεύθεροι άνθρωποι, για να ψηφίζουν από μηδενική βάση τον νέο ηγέτη. Τότε θεολογικά τους "φωτίζει" το Άγιο Πνεύμα και επιλέγουν τον νέο "εκλεκτό" ...Τον εκλεκτό του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό τους κλειδώνουν —κυριολεκτικά και μεταφορικά— μέσα στο Κονκλάβιο.

Ένας ζωντανός Πάπας έξω από τον Κονκλάβιο σημαίνει πως τίποτε από όλα αυτά που περιγράψαμε δεν ισχύει ...Σημαίνει ότι διατηρεί την "ομάδα" του συμπαγή μέσα σ' αυτό. Άρα; Άρα τζάμπα λέγεται "Κονκλάβιο", εφόσον είναι "ξεκλειδωτο" για όσο διάστημα υπάρχει πρώην Πάπας έξω από αυτό. Άρα, αυτός ο πρώην Πάπας είναι εκείνος, ο οποίος "επιλέγει" τον επόμενο Πάπα και όχι το Άγιο Πνεύμα. Ο πρώην Πάπας, ο οποίος, ως τέτοιος, έχει "παρουσία" μέσα στο Κονκλάβιο με τη δική του σέκτα, που αναγκαστικά και εκβιαστικά θα ελέγχει την πλειοψηφία των συνέδρων, οι οποίοι θα αποφασίσουν για τον διάδοχό του. Αν αυτό δεν είναι **ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ**, τότε τι είναι; Ο Πάπας με αυτόν τον τρόπο παύει να είναι ένας απλός εκλεκτός του Αγίου Πνεύματος και γίνεται τουλάχιστον ΙΣΟΤΙΜΟΣ μ' Αυτό.

Λέμε τουλάχιστον ΙΣΟΤΙΜΟΣ, γιατί είναι θέμα χρόνου να Το ξεπεράσει. Από τη στιγμή που θα επιτύχει να "κατασκευάσει" τον πρώτο Πάπα της αρεσκείας του, στο μέλλον θα το επαναλαμβάνει με την ίδια άνεση. Από τη στιγμή που βγαίνουν "νήματα" έξω από το Κονκλάβιο, κάποιοι μπορούν να τα "κινούν". Από τη στιγμή που τα αφεντικά του Ράτσιγκερ θα μπορούν να "κατασκευάσουν" τον πρώτο Πάπα, θα μπορούν να "κατασκευάζουν" επ' άπειρον και τους υπόλοιπους. Αν, έστω και για μία φορά, βρεθεί άνθρωπος "έξω" από το Κονκλάβιο, να επηρεάζει τις αποφάσεις μέσα σ' αυτό, τότε τελείωσε το "παραμύθι".

Αυτό μπορεί μετά να γίνεται ως πρακτική επ' άπειρον, γιατί θα το αποδέχεται αυτός, ο οποίος θα "εκλέγεται" από το Κονκλάβιο ...Θα το αποδέχεται αργiori ο κάθε νέος Πάπας,

εφόσον θα κατεβαίνει στις εκλογές ως υποψήφιος "εκλεκτός" των αφεντικών του. Το Κονκλάβιο με αυτόν τον τρόπο θα μετατραπεί σε μια τυπική διαδικασία, η οποία απλά θα επικυρώνει αποφάσεις, οι οποίες πάρθηκαν έξω και πάνω από αυτό. Το "Άγιο Πνεύμα", δηλαδή, ούτε σαν παράμετρος "τύχη" δεν θα συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες, όπου οι Πάπες του μέλλοντος θα επιλέγονται μέσα σε κάποια γραφεία τραπεζιτών.

Ο κόσμος, δηλαδή, είδε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση τη μεταμόρφωση του σημερινού Πάπα σε Διάβολο και απλά δεν κατάλαβε τι είδε. Δεν κατάλαβε ότι τη στιγμή που ο ζωντανός Πάπας δήλωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί, είναι θέμα ημερών να "ξαναγεννηθεί" ο Διάβολος ...Ο πραγματικός Διάβολος και όχι μεταφορικά ένας "διάβολος", όπως συνθηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε κάποιους ιδιαίτερα κακούς ανθρώπους. Γι' αυτόν τον λόγο επιμένουμε από την αρχή και λέμε ότι απαγορεύεται να παραιτηθεί ο Πάπας.

Είναι έτσι ο σχεδιασμός του θεοκεντρικού χριστιανικού συστήματος, ώστε η ασφάλεια της λειτουργίας του επιτυγχάνεται μόνον εάν ο θάνατος του προηγούμενου Πάπα εξασφαλίζει από την αρχή το ανακάτεμα των "χαρτιών" ...Ένα ανακάτεμα, το οποίο παραδίδει την εξουσία σε αυτόν, ο οποίος σε συνθήκες συνεδρίασης θα επιβληθεί απέναντι στους υπολοίπους ...Ένα ανακάτεμα, το οποίο εξασφαλίζει πραγματικά το γεγονός ότι, μόλις βγει νέος Πάπας από το Κονκλάβιο, είναι πραγματικός Πάπας ...Είναι ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει σχέση με αυτό που μπήκε στη συνεδρίαση του Κονκλαβίου ...Είναι ένα πρόσωπο, το οποίο "θωρακίζεται" πίσω από το αξίωμά του και δεν χρωστάει πλέον τίποτε και σε κανέναν ...Ούτε καν σ' αυτούς που τον ψήφισαν ...Είναι στην κυριολεξία ό,τι τον "φωτίζει" ο Θεός.

Όμως, αυτό μπορεί να συμβεί μόνον εάν ο επόμενος Πάπας προκύψει από τις μεταξύ των υποψηφίων διαπραγματεύσεις και όχι με "έξωθεν" εντολή. Αν ζει πρώην Πάπας και επηρεάσει αυτήν την εκλογή, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Το παιχνίδι σε μια τέτοια περίπτωση "στήνεται" και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την αναγέννηση του Διαβόλου ...Του ζωντανού Διαβόλου, ο οποίος έχει τη μορφή του παραιτηθέντα Πάπα ...Έχει τη μορφή του πρώην Πάπα, ο οποίος έξω από το Κονκλάβιο κινεί τα "νήματα". Αυτός είναι ο Διάβολος και αυτός είναι "ανώτερος" από τον νέο Πάπα που θα προκύψει.

Αυτός ο Διάβολος, στον οποίο "χρωστά" τα πάντα ο κάθε νέος Πάπας, είναι εκείνος, που θα ελέγχει μόνιμα το οποιοδήποτε Κονκλάβιο. Αυτός είναι ο Διάβολος, ο οποίος για τους πιστούς θα βρίσκεται πλέον μόνιμα στο επίπεδο του Θεού, εφόσον θα είναι ανεξέλεγκτος να αποφασίζει ό,τι θέλει για όποιον θέλει ...Ανώτερος από τον εκάστοτε Ποντίφικα, εφόσον αυτός θα τον επιλέγει και άρα δικός του δούλος θα είναι ...Ο πρώτος Διάβολος που θα ζήσει και θα μπορέσει να δημιουργήσει τους επόμενους, οι οποίοι θα τον ενσαρκώνουν και στο μέλλον.

Αυτό, το οποίο λέμε περί Διαβόλου, δεν πρέπει να τρομάζει τον αναγνώστη. Εμείς δεν είμαστε ούτε δεισιδαίμονες ούτε σκοταδιστές ούτε θρησκόληπτοι. Δεν αναζητούμε μέσα από πεντάλφες ούτε κερασφόρα τέρατα ούτε μυστηριώδεις τραγοπόδαρους χαρακτήρες. Για

εμάς τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Η θεολογική μας γνώση μάς επιτρέπει να κινούμαστε με αυτήν την ασφάλεια. Δεν επικαλούμαστε μυστηριώδη πνεύματα. Απλά, όπως φαίνεται, μάλλον δίνουμε περισσότερη προσοχή σ' αυτά που διαβάζουμε από κάποιους άλλους. Ρωτάμε λοιπόν τον αναγνώστη. Ποιος είναι ο ορισμός του Διαβόλου στη θεολογία; Τι είναι ο Διάβολος;

...Διάβολος —σύμφωνα με τις γραφές, οι οποίες είναι στη διάθεση του καθενός— δεν είναι απλά ένας πολύ κακός άνθρωπος, ο οποίος υποτίθεται αντιπροσωπεύει τις δυνάμεις του κακού. Μπορεί να είσαι ο πιο κακός άνθρωπος του κόσμου και να είσαι απλά ένας ...μπακάλης. Η κακία, ακόμα και στον απόλυτο βαθμό, δεν σε καθιστά Διάβολο. Διάβολος είναι εκείνος ο δούλος του Θεού, ο οποίος θέλει να Τον υποκαταστήσει και να καταλάβει τη θέση Του ...Διάβολος είναι εκείνος ο δούλος του Θεού, ο οποίος θέλει να γίνει θεός στη θέση Του ...Διάβολος είναι εκείνος ο δούλος του Θεού, ο οποίος θέλει να Του αρπάξει το ποίμνιο και την Εκκλησία Του ...Διάβολος είναι εκείνος ο δούλος του Θεού, ο οποίος θέλει να αρπάξει τη Δύναμή Του και να την θέσει στη δική του υπηρεσία, εξυπηρετώντας τους δικούς του σκοπούς. Η απόλυτη Ύβρις για έναν Υπηρέτη, ο οποίος αυθαίρετα θέλει να αρπάξει τον ρόλο του Κυρίου ...Αυτό δεν έκανε ο Πάπας με την παραίτησή του;

Με τη ρυθμιστική παρουσία του, την ώρα που συνεδριάζει το Κονκλάβιο για τον νέο Πάπα, αυτός γίνεται όχι απλά "συνέταιρος", αλλά "αφεντικό" του Ίδιου του Θεού. Γιατί "αφεντικό"; ...Γιατί ο μελλοντικός Ποντίφικας —και εν λευκώ απόλυτος και αλάθητος άρχων του χριστιανισμού—, ο οποίος θα διαχειρίζεται με την απόλυτη εξουσία την Αγία Εκκλησία, θα γίνει δικός του δούλος και θα πάψει να είναι ο δούλος του Θεού. Αν, δηλαδή, υποθέσουμε ότι πίσω από τον παραιτηθέντα Πάπα βρίσκονται οι Εβραίοι τοκογλύφοι, αυτό τι σημαίνει; ...Ότι αυτοί θα γίνουν τα πραγματικά "αφεντικά" του Θεού.

...Μόλις ψοφήσει ο Διάβολος Ράτσιγκερ, την κατάσταση θα την πάρουν στα χέρια τους αποκλειστικά οι Εβραίοι. Μόνοι τους —και στα κλειδωμένα γραφεία τους— θα αποφασίζουν για τους ηγέτες του χριστιανισμού. Θα εκλέγουν τον Ποντίφικα και θα διορίζουν ως ιερείς και επισκόπους ό,τι χειρότερο και πιο ελεγχόμενο διαθέτει η χριστιανική κοινωνία. Οι χριστιανοί θα αναζητούν τον Θεό και θα πέφτουν συνέχεια πάνω τους. Θα πραγματοποιήσουν αυτό, το οποίο ήταν εξ' αρχής το όνειρό τους ...Να σκοτώσουν τον κληρονόμο Υιό, για να αρπάξουν την περιουσία του Πατέρα ...Υπάρχει τίποτε πιο απλό από αυτά που περιγράφουμε;

Δεν χρειάζεται να πούμε βέβαια ότι το θέμα πλέον ξεφεύγει από τη σφαίρα ενδιαφέροντος της Καθολικής Εκκλησίας και γίνεται πανχριστιανικό θέμα ...Ένα θέμα, το οποίο εκτός από τους καθολικούς ιερείς αφορά και τους ιερείς της ορθοδοξίας ...Στον ίδιο Θεό δεν πιστεύουν όλοι; ...Άρα; Άρα, όταν κάποιος "ρίχνουν" τον Κύριο, είναι υποχρεωμένοι όλοι οι ιερείς του να αγωνιστούν ...Δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο του Πλανήτη και υπό ποιο δόγμα αδικείται ο Κύριος ...Σημασία έχει ότι αδικείται και αυτό είναι αρκετό για τους δούλους Του.

Καθήκον των ανώτατων ιερέων της Ορθοδοξίας είναι να βγουν και να καταγγείλουν δημόσια το έγκλημα του Ράτσιγκερ. Καθήκον τους είναι να δείξουν στον κόσμο τον σύγχρονο Διάβολο, ο οποίος τόλμησε να μπει στον Οίκο του Κυρίου και να επιχειρήσει να Τον αδικήσει. Υπόλογοι στον Κύριο θα είναι, αν δεν το κάνουν. Αιωνίως στιγματισμένοι θα είναι, αν δεν αγωνιστούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν εναντίον του Διαβόλου ...Αν δεν θυσιαστούν, για να δείξουν την πίστη τους στον Κύριο.

Με πρώτο τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως πρέπει να στείλουν στο ανάθεμα και την "άβυσσο" τον "κουρασμένο" αποστάτη. Κοντά σε αυτόν πρέπει να αγωνιστεί ολόκληρος ο ανώτατος κλήρος της Ορθοδοξίας. Πρέπει να απαιτήσουν από τους συναδέλφους τους στη Ρώμη να μην αποδεχθούν την παραίτηση του Πάπα ...ή να αποδεχθούν με "συγκίνηση" τη θέλησή του να "ενωθεί" με τον Κύριο πριν τη σύγκληση του Κονκλαβίου.

Το ίδιο αφορά και την άλλη μεγάλη μονοθεϊστική θρησκεία αυτού του Κόσμου ...Τη θρησκεία του Θεού Αλλάχ με Αρχάγγελο τον Γαβριήλ και Προφήτη τον Μωάμεθ ...Τη θρησκεία που πολεμά τον ίδιο Διάβολο με τους χριστιανούς. Τους αφορά κι αυτούς το έγκλημα του Ράτσιγκερ. Τους αφορά εξίσου για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αφορά και τους Ορθόδοξους. Τον ίδιο Θεό λατρεύουν και τον ίδιο Διάβολο μισούν. Ο ίδιος Διάβολος, μόλις ισχυροποιηθεί στη Δύση, θα τους καταδιώξει κι αυτούς στην Ανατολή. Αν επιτύχει ο Διάβολος τον στόχο του στη Ρώμη, είναι θέμα χρόνου να επιτεθεί στο Ισλάμ. Ας σκεφτούν οι ισλαμιστές ποιους μισούν και ας θυμηθούν ποιοι είπαμε μέσα σε αυτό το κείμενο πως είναι τα "αφεντικά" του Διαβόλου. Αν δεν σταματήσουν αυτόν τον Διάβολο, οι σιωνιστές θα τους πνίξουν στο αίμα τους.

...Τα πάντα, δηλαδή, λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Θεός και του Ισλάμ είναι Αυτός, που σήμερα οι Σιωνιστές προσπαθούν να αδικήσουν στη Δύση. Αν οι Μουφτήδες —ερμηνευτές του Κορανίου και νομοθέτες του Ισλάμ— εκδίδουν θανατηφόρες Φετβά για караγκιόζηδες όπως ο Σαλμάν Ραζντί ή ο Ελ Μπαρραντέι, ευνόητα είναι μερικά πράγματα. Κάποιοι ήδη θα έπρεπε να είχαν εκδώσει Φετβά με εντολή εξόντωσης του Αποστάτη Πάπα μέχρι την 28^η Φεβρουαρίου ...Μέχρι την ημέρα της "ανάστασης" του Διαβόλου ...Οι καιροί ου μενετοί.

Αυτοί, που τους αρέσει να αποκαλούνται δούλοι του Θεού, πρέπει να βιαστούν. Δεν θα έχουν ποτέ ξανά τόσο καλή ευκαιρία να δείξουν εμπράκτως την πίστη τους στον Θεό. Η ναζιστική μαϊμού είναι βέβαιον ότι έχει "πουλήσει" την ψυχή της στον τοκογλύφο Μαμωνά. Εμείς, όμως, επειδή πιστεύουμε στον Θεό και τη Θεία Οικονομία, πιστεύουμε απόλυτα ότι σύντομα τόσο οι "αγοραστές" όσο και οι "πωλητές" στην συγκεκριμένη "αγοραπωλησία" θα βρεθούν προ εκπλήξεων ...Θα πέσουν στα χέρια Αυτού, που δεν θέλουν.

Οι Εβραίοι τοκογλύφοι, οι οποίοι έχουν ρημάξει αυτήν τη στιγμή την παγκόσμια κοινωνία, ας μην βιαστούν να πανηγυρίσουν τη νίκη τους, γιατί τίποτε δεν έχει κριθεί ακόμα ...Άλλοι αποφασίζουν. Δυστυχώς γι' αυτούς ο Θεός γελάει, όταν ακούει τα σχέδια των θνητών ...Ξεκαρδίζεται συγκεκριμένα ...Ξεκαρδίζεται με τους βλάκες, τους οποίους κάποτε

έσωσε στην έρημο και σήμερα νομίζουν ότι μπορούν να γίνουν θεοί στη Θέση Του. Η σημερινή κατάσταση όχι μόνον δεν Τον απειλεί, αλλά Του δίνει την καλύτερη ευκαιρία να κρίνει τους πάντες ...τόσο τους εμπλεκόμενους όσο και τους ...παρατηρητές. Το μήνυμα με τον κεραυνό στο Βατικανό πρέπει να το πήραν αυτοί στους οποίους απευθυνόταν.

ΤΡΑΪΪΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ